

Konduin, 31 Januari 1844.
Mouw Koarstra!

Op verzoek van uw man, dien ik gesproken heb, en zelf geene gelegenheid tot schrijven had, schrijf ik dezen. Uw man wilde graag dat ik u meldde dat hy goed gezond is en, na een kort oponthoud alhier, naar zijn woonruimte te Warus Sal gaan, dankelijk vandaag nog.

Daar gy dan nu weet dat hy gezond en wel is, is het ook goed dat gy weet waarom hy hier is gekomen. Hy is Gy hebt namelijk groote reden om den Heer te danken, dat hy aan een ongeluk met de stoomboot zoo gelukkig is ontkomen. De boot van Sneek op Konduin en Harow, maar hy mede naar Warus ging!

is yisteren avond in de Flussse.
meer gazonken, hoodat de jussa,
giews allen op het del moesten
ghaan tot de tuinen in 't water.
Wegens de duisternis had niemand
er erg in, hoodat men lacht,
toende boot niet aanloopen,
dat sy niet gevonden was.
Van morgen zag men het, en
heeft de menschen er afghaadt,
en ook nu man Brauke Kooijstra
is goed geworden. Hy is toen
met alle anderen op Galma,
dammen onder Koudam gebracht,
en wyl hy, even als allen,
erg verkleumd en kint was,
by den boer die daar woont,
Jan Hartjes Krasstra, in huis
gebracht en daar op bed gegaan
om geheel warm te worden.
Daar heb ik hem ~~af~~ gesproken,
en zelf gezien, dat hy geheel

8
Lekker aan te eten toen ik er
was, Brood met vleesch en koffy.
Hy zou vooder mogelijk
nu verder gaan naar Warus,
als gy dus schrijft, dan
daar heen. Gy kunt begrypen
welke reden van dankbaarheid
gy hebt dat hy goed is, als
ik u meld dat er seventien
personen by zijn ongeschon
van Koudim, Warus, en de
Wouden, voodet ik nu
aan de een bedroefde familie
naar de andere moet loopen,
en het geheel dorp megen
de groote ramp oversteun is.
Met groete

L. Linholt,
Meditant te Koudim