

Geachte Familie,

Na een transport van 3 dagen zijn we Zaterdag, 3 Maart, met 140 man te Fürstenau aangekomen. Dit ligt plm. 50 km. vanaf de Nederlandsche grens, ter hoogte van Gramsbergen.

We zijn ondergebracht in een barak en hebben daar eenig werk te verrichten voor een aannemersfirma, die voor de Org. Todt werkt. Gelukkig dus geen strafkamp.

De kost is hier zeer goed. Ook de omgeving is prachtig en doet sterk aan de Veluwe denken, bosch en heid en we kunnen het hier best een poosje volhouden.

We krijgen hier meer brood dan thuis op de bonnen en kunnen dat rijkelijk besmeren met magarine, met als belegging kaas of prima worst. 's Avonds reeds 2 keer in één week een bord heerlijke pap bij het brood gekregen.

Middageten als volgt; gekookte aardappelen met worteltjes en pudding na of gekookte aardappelen met macroni ~~en~~ een stukje vleesch of erwten-soep. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn, doch het is inderdaad zoo. Ook krijgen wij van de boeren nog wel eens een eitje.

Door iemand die naar Holland gaat, is er de mogelijkheid van dit rondschrijven en dit gaat vlugger.

Hoewel terugschrijven haast geen doel heeft, we hopen nl. spoedig weer thuis te zijn (postzendingen gaan niet snel) zullen we ons adres toch maar opgeven: O.T. Einheit, Fa. Macher & Preis, Fürstenau (23), Kreis Bersenbrück.

Met hartelijke groeten van de 140 Nederlanders in Fürstenau.